

סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 – השטח הפלסטיני הכבוש

לוח נתונים

בשטח הפלסטיני הכבוש עדיין שורר משבר הגנה ממושך, שהגורמים לו הם הכיבוש הישראלי, לרבות המצור על רצועת עזה; כיבוד לא מספיק של המשפט הבינלאומי; הפילוג מבית בין הרשות הפלסטינית לבין המאס; וסבבים חוזרים ונשנים של הסלמה במעשי האיבה בין כוחות צבא ישראליים לבין ארגונים פלסטיניים חמושים. בעזה המצב ההומניטרי נותר קשה ביותר, ועל כן מעידים שיעורים גבוהים של אבטלה, עוני וחוסר ביטחון תזונתי, במקביל לפרצי אלימות מזדמנים המאיימים להצית עימות נרחב יותר. בגדה המרבית, שיעור ההריסות של מבנים בבעלות פלסטינית ואלימות מתנחלים עדיין גבוה, ופלסטינים רבים, במיוחד בשטח C, בירושלים המזרחית ובעיר חברון (H2) ממשיכים לחיות בצילה של סכנת העברה בכפייה. ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש יזדקקו בשנת 2020 כ-2.4 מיליון פלסטינים, רובם בעזה, לסייע ההומניטרי מסוג זה או אחר. לצורך סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 זיהה ארגון הגג של גופי הסיוע בשטח הפלסטיני הכבוש את ההשלכות ההומניטריות שלהלן, הנוגעות להגנה על אזרחים ולעקירה בכפייה, לגישה לשירותים חיוניים ולשחיקת העמידות – המיתרגמים לצרכים. לכל אחת מההשלכות הנסקרות להלן נלווה אומדן של מספר בני האדם שזוהו כזקוקים לסייע בגיבן.*



תקציר ההשלכות ההומניטריות

בעיות קריטיות הנוגעות להגנה על אזרחים ועקירה בכפייה



79% מתוך 2.4 מיליון בני אדם זהו כמי שנפגעים בדרך כלשהי מההשלכות ההומניטריות הקשורות להגנה ולעקירה בכפייה. במסגרת סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 זוהו הפרות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ושל משפט זכויות האדם הבינלאומי כיסודות המצויים בלב המשבר בשטח הפלסטיני הכבוש וכגורם המרכזי לצרכים ההומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש.

השלכות הומניטריות	נזקקים
סיכוני הגנה הקשורים לכיבוש צבאי	1.9 מיליון
מצוקה פסיכוסוציאלית והפרעות נפשיות	498 אלף
אלימות מבוססת מגדר	365 אלף
מתקפות נגד מתקני בריאות ועובדי רפואה	115.9 אלף
אלימות הקשורה לסכסוך	98.5 אלף
העברה בכפייה ועקירה והסכנה להיחשף להן	63 אלף
הפרת זכויות ילדים	30.6 אלף
הפרות הקשורות בחינוך	13.6 אלף

* פלסטינים בשטח הפלסטיני הכבוש מתמודדים עם שורה של איומים בתחום ההגנה, לרבות איומים על חיים, חירות וביטחון, הרס או נזק לבתים ונכסים אחרים, עקירה בכפייה, הגבלות על חופש התנועה ועל גישה למקורות מחיה, והיעדר מיצוי דין וסעד יעיל.

בעיות קריטיות הנוגעות לגישה לשירותים חיוניים



75% מתוך 2.4 מיליון בני אדם זהו כנפגעים בצורה כזאת או אחרת מההשלכות ההומניטריות הקשורות לגישה מוגבלת לשירותים חיוניים. ממצאי סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 מצביעים על כך שפלסטינים רבים פגיעים מאוד וזקוקים לגישה משופרת לשירותים בסיסיים, לרבות חינוך, בריאות, מים, תברואה והיגיינה ומחסה נאות. בעזה, המצור, התפרצויות חוזרות ונשנות של מעשי איבה והפילוג המדיני הפלסטיני מבית המשיכו לתרום להידרדרות הקשה בגישה של האוכלוסייה לשירותים בסיסיים. בגדה המערבית, הגבלות חמורות המוטלות על תנועה וגישה, לצד הגבלות קשות ביותר המוטלות על תכנון ופיתוח, מונעות גישה לשירותים חיוניים מבני האדם החיים באזורים הנפגעים, ובמיוחד בשטח C, בירושלים המזרחית ובאזור H2 של העיר חברון.

השלכות הומניטריות	נזקים
גישה מוגבלת למים בטוחים לשתייה ולשירותים מים לבתים	1.8 מיליון
תנאי תברואה והיגיינה לא מספיקים	1.6 מיליון
זמינות ונגישות מוגבלות של שירותי בריאות חיוניים מצילי-חיים, שירותי רפואה לאם ולילד, שירותי רפואת פוריות וטיפול רפואי לקשישים, וכן תזונה מצומצמת	1.18 מיליון
קשיים בגישה לחינוך	389 אלף
תנאי חיים בלתי נאותים	158 אלף

בעיות קריטיות הנוגעות לחוסן ולהתאוששות



71% מתוך 2.4 מיליון בני אדם זהו כנפגעים בצורה כזאת או אחרת מההשלכות ההומניטריות הקשורות לשחיקה בחוסן. במסגרת סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 זהו אופנים רבים שבהם נשחק חוסנם של פלסטינים. מי שפגיעים להפרות של זכויותיהם מתקשים להתמודד עם מתחים מתמשכים הפוגעים במחייתם. בנוסף החלישו מתחים מתמשכים אלה את יכולתם של פלסטינים להתמודד עם זעזועים פתאומיים, כגון פרצי עימות בעזה, הרס מבנים בגדה המערבית, וסכנות טבע או סיכונים סביבתיים, כגון סערות חורף, ההשפעות ארוכות הטווח של שינויי האקלים וההשלכות הסביבתיות של שירותי מים, תברואה וחשמל לא מספיקים.

השלכות הומניטריות	נזקים
חוסר ביטחון תזונתי	1.7 מיליון
חוסרים במוכנות מחסים לשעת חירום	600 אלף
חוסרים במוכנות לשעת חירום בתחום החינוך	280 אלף
יכולת מוגבלת של מוכנות בתחום המים, התברואה וההיגיינה במקרי חירום וזעזועים	151 אלף
יכולת מוגבלת של מוכנות בתחום הרפואה, המובילה לסיכון מוגבר לתמותה ותחלואה	43 אלף

תוכנות המענה ההומניטרי לשנת 2020 – השטח הפלסטיני הכבוש

לוח נתונים

בשנה השלישית והאחרונה של אסטרטגיית המענה ההומניטרי לשנים 2018-2020, שואפים ארגונים שותפים לסייע ל-1.5 מיליון מבין הפלסטינים החלשים והפגיעים ביותר, ולשם כך הם מבקשים לגייס 348 מיליון דולר. סכום זה דומה לסכום שנדרש בשנת 2019, אבל הוא נמוך משמעותית מ-550 מיליון הדולר שנדרשו ליישום התוכנית לשנת 2018. ירידה זאת אינה משקפת צמצום של היקף הצרכים, אלא מהווה הכרה בכך שגם בשנה הקרובה צפויים להימשך לפחות בה במידה תת-מימון לפעולות הומניטריות ומגבלות תפעוליות הפוגעות בסוכנויות הומניטריות; ולפיכך תועדף הסיוע והוא יוקצה לפגיעים ביותר מכלל הנזקקים. יחד עם זאת, אם ישתפרו תנאי הפעולה והמימון יגדל, הקהילה ההומניטרי מוכנה ויכולה למלא את החסר.

👤 ארגונים שותפים: **83**
💰 הסכום הדרוש (בדולרים): **348** מיליון
❄️ מוטבים: **1.5** מיליון
👤👤 נזקקים: **2.4** מיליון



מוטבים ונזקים על פי אזור



מימון דרוש על פי אזור



מימון דרוש על פי סוג ארגון



מימון דרוש על פי אזורים שזוהו כפגיעים



מימון דרוש על פי כוחות משימה

